

NIEUWSBRIEF

ALS SCHEIDING IN LEVEN TREFT...

Pasen 2020

Dit jaar een wat ander Pasen dan we hadden verwacht. De wereld is in de greep van het Corona-virus. Veel werk ligt stil of gaat online verder. Tegelijkertijd is er een bepaalde rust gekomen die niemand had gedacht of verwacht.

Om mij heen zie ik mooie dingen gebeuren. Misschien ben je zelf ook actief in het omzien naar de ander. Of ontvang je een stukje aandacht in de vorm van hulp of een blijk van meeleven. Op welke manier dan ook. Het doet goed wanneer je ervaart dat er aan je gedacht wordt. De wereld staat stil...

In mijn praktijk merk ik dat de Corona-crisis op diverse manieren doordringt. Naast dat de afspraken minder of online gaan, zie ik ook het effect van een extra wapen. Kinderen worden geconfronteerd met ouders die de maatregelen oppakken om de andere ouder weer dwars te kunnen zitten. Pijn vanuit de relatie wordt weer over de rug van de kinderen gepresenteerd. Als die strijd en discussie levert kinderen een onveilige thuissituatie op. Kijk alsjeblieft in de spiegel... Welke intentie heb jij in het zorgen voor de kinderen en het hanteren van de maatregelen? Gelukkig zijn er ook goede berichten. Ouders die de kinderen extra willen opvangen omdat de andere ouder een cruciaal beroep heeft. Of dat er samen gekeken wordt, hoe ga je om met klachten. Hoe houden we elkaar op de hoogte en zoeken we het beste voor de kinderen. Gelukkig dat dit er ook is!

AGENDA 2020

8 september: Jouw kind in een samengesteld gezin? Annemarie Sytsma van SamenThuis zal ons meenemen in haar kennis en ervaringen.

Verdere data:

www.forestconsult.nl/ontmoetingsavond

Aanmelden:

ontmoetingsavond@forestconsult.nl

&

bijdrage € 12,50 overmaken naar

NL45 KNAB 0259 855790 o/v

ontmoetingsavond september

voor vrijdagmiddag 4 september

12.00 uur.

Tijdens de ontmoetingsavonden wordt er gevoelige en persoonlijke informatie met elkaar gedeeld. Het is belangrijk dat wij allemaal vertrouwelijk omgaan met de informatie die besproken is.

“
**Vanwege het Coronavirus
zijn de face-2-face
gesprekken volgens de
richtlijnen van de RIVM
of maak ik gebruik van
ZOOM**”

*Ik ben 't, o Heer, ik ben 't die u dit heb gedaan,
Ik ben de zware boom die u had overlaân,
Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging
gebonden,*

Uit: Jacobus Revius, Over-Ysselsche sangen en dichten (Deventer 1630)

TEXT AND PHOTOS BY FORESTCONSULT

Verder zijn de ontmoetingsavonden gecancelld tot de zomervakantie. We hopen dat we in september weer verder kunnen.

Begeleidingssessies gaan wel door. Zolang je niet ziek bent, ben je welkom. Daarnaast maak ik ook gebruik van beeldbellen. Een goed alternatief voor begeleiding op afstand.

Vandaag is het Goede Vrijdag. Ook toen stond de wereld stil. Toen de Heere Jezus aan het kruis hing, was er een drie uur durende dikke duisternis. Het grote wonder was volbracht. God ging boven alle natuurverschijnselen uit. Hij had het laatste woord. Een dag als deze vervult mij altijd met weemoed, verdriet en pijn. Door mijn zonden heeft de Heere Jezus mijn schuld gedragen. Wat een immense weg heeft Hij hier voor moeten gaan. Het zijn de Joden niet...

Gelukkig blijft het geen duisternis. Hij is opgestaan. Hij leeft, Hij leeft! Ik wens je als lezer de opstandingskracht; HIJ LEEFT toe in jouw leven. Waar je ook bent. Welke zorgen je ook bezetten. Kom tot Hem, leg je koffer maar voor Hem neer, want Hij leeft!

**T EN ZIJN DE JODEN NIET, HEER
JESU, DIE U KRUISTEN,
NOCH DIE VERRADELIJK U TOGEN
VOOR ' T GERICHT,
NOCH DIE VERSMADELIJK U
SPOGEN IN ' T GEZICHT.
NOCH DIE U KNEVELDEN EN
STIETEN U VOL PUISTEN.**

--
**T EN ZIJN DE KRIJGSLUI NIET
DIE MET HAAR FELLE VUISTEN
DE RIETSTOK HEBBEN OF DE
HAMER OPGELICHT,
OF HET VERVLOEKTE HOUT OP
GOLGOTHA GESTICHT
OF OVER UWEN ROK T'SAAM
DOBBELDEN EN TUISTEN.**

--
**IK BEN ' T, O HEER , IK BEN ' T
DIE U DIT HEB GEDAAN
IK BEN DE ZWARE BOOM DIE U
HAD OVERLAAN.
IK BEN DE TAAIE STRENG DAARMEE
GIJ GINT GEBONDEN.**

--
**DE NAGEL, EN DE SPEER, DE
GESEL DIE U SLOEG.
DE BLOEDBEDROPEN KROON DIE
UWEN SCHEDEL DROEG.
WANT DIT IS AL GESCHIED, EILAAS,
OM MIJNE ZONDEN.**

--
**JACOBUS REVIUS
(1586 - 1658)**



Activiteiten

FORESTCONSULT VOOR PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Activiteiten: Vanwege de Corona crisis zijn er tot de zomervakantie geen ontmoetingsavonden.

Wel is er regelmatig een vlog te vinden op Facebook op de pagina; Als scheiding je leven treft.

Vanaf de bank thuis:

Sociaal media:



1. Er is een besloten groep: **Christelijk alleenstaande ouders 1.0**, waar je lid van kan worden. Als je interesse hebt; Meld je aan. **Let op;** Via Messenger ontvang je een aantal vragen die je moet beantwoorden voordat je toegelaten wordt.
2.  de Facebookpagina: *Als scheiding je leven treft of Forestconsult* voor actuele artikelen.

Op de site www.zorgnachtscheiding.nl kan je de agenda vinden van diverse activiteiten in Christelijk Nederland.



Mogelijkheden Forestconsult

Ouderschap na scheiding (ONS)

Het gebeurt regelmatig dat je bij de rechtbank het advies krijgt om een communicatietraject te volgen. Beide ouders leren vanuit deze methodiek beter te communiceren. Wanneer dit echter niet resulteert in het doel dat kinderen contact met beide ouders hebben. Of op een destructieve wijze met elkaar omgaan. Is het voordeel dat de communicatie en het proces in kaart wordt gebracht. Het geeft een verhelderend beeld naar bijvoorbeeld SAVE, het sociaal team of de rechter, FC is gecertificeerd om het zorgprogramma ONS aan te bieden. Informeer naar de mogelijkheden

Individuele begeleiding bij echtscheiding

Het kan zijn dat je merkt op een ontmoetingsavond dat het thema je raakt. Dat bepaalde pijn je verlamt om een nieuwe stap te kunnen zetten.

Herken je dit en weet je niet goed hoe je dit kan ombuigen?

Bel of mail gerust. Mogelijk kan ik van waarde zijn tijdens een **individueel** traject.

Jeugd & Opvoedhulp

is mogelijk vanuit de gecontracteerde gemeenten: Lekstroom, Vijfheerenlanden en Utrecht West. Voor vragen, tips, ideeën voor een thema, mail naar info@forestconsult.nl.

Mede namens Henk,
met vriendelijke groet,

Annelies Bos
Systeemtherapeutisch werker